



# VERDENS PINLIGSTE FAR



Først om fremmest tusind tak for at du valgte at hente denne historie om Verdens Pinligste Far. Vi håber at I får mange sjove stunder sammen med at læse den højt derhjemme.

Hvis du har behov for lidt inspiration til hvordan den kan læses højt, kan du lytte historien igennem inden. Du kan altid finde den på vores hjemmeside [VerdensPinligsteFar.dk](https://VerdensPinligsteFar.dk), eller scanne QR koden øverst på denne side (hvis du har printet historien ud). Og selvfølgelig kan du søge efter den i din podcast afspiller - vi er tilgængelig på alle platforme.

En måde I kan gøre historierne sjovere for jeres familie er ved at skifte rollerne og navne i historien ud. Lav en lille liste ved siden af (fx på en post-it-note) hvor I skriver ned hvilke navne roller der skal skiftes ud.

I stedet for Freja og Malte, kan du læse historien op med dine egne børns navne.



# VERDENS PINLIGSTE FAR

Og i stedet for Verdens Pinligste Far, kan det være Verdens Pinligste Mor, eller Onkel eller Moster eller Bedstefar. Kun fantasien sætter grænser

Børn elsker når det kendte bliver lavet en smule om. Specielt hvis de allerede kender historierne om Verdens Pinligste Far godt. Det er ligesom at spise morgenmad til aftensmad – Det er to kendte ting fra ungerne hverdag, bare byttet om på en sjov og anderledes måde.

Rigtig god fornøjelse og god læselyst.

Simon Lund Larsen  
Verdens Pinligste Far  
fra Standard Lyd



## Pizza

---

Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor samme med deres helt almindelig familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien er der en helt almindelig mor og en helt almindelig far.

Pigen hedder Freja og er 10 år gammel. Drengen hedder Malte og er 13 år gammel. De går i en helt almindelig skole og har nogle helt almindelige klassekammerater. Og i deres fritid laver de sådan nogle, ja du har gættet det, helt almindelig ting som børn nu en gang går og laver.

Meeeen... måske skal vi lige vende lidt tilbage til ham faren.

For faktisk er han ikke helt almindelig. Faktisk er han megapinlig. Og hvis du spurgte Freja og Malte om deres far, ville de helt sikkert sige, at han er:

VERDENS PINLIGSTE FAR

—

Den historie du skal til at høre nu, hedder "Pizza".

Så, snup en lækker bolle med smør på eller put dig godt ned under dynen hvis du allerede er på vej i seng, og vær klar til at krumme tæerne, mens du hører om hvor galt det kan gå når Malte og Frejas megapinlige far skal ned og hente nogle pizzaer til ham og ungerne, men det viser sig ikke at være så nemt, som han havde regnet med.

Og vær du glad for at dine forældre ikke er lige så pinlige som

VERDENS PINLIGSTE FAR.



# VERDENS PINLIGSTE FAR

“Sig lige nummeret igen ” siger faren til Freja, som svarer: “En nummer 34 med salat”. “Hvad mener du? ” spørger faren “Salat? Altså ovenpå? Hvordan fungerer det? Jeg forstår det altså ikke”. Imens svarer Malthe: “Og jeg skulle have en nummer 22 med ekstra chili og hvidløg”.

Faren ser lidt forvirret ud og ser på sin seddel. “Okay. Jeg læser det lige op igen for at være sikker på, at jeg har fået det hele med. Mor skulle have en nummer 10 med rucola? Freja en nummer 34 med salat og Malte en nummer 22 med ekstra chili”, faren ser spørgende ud og ser på både Freja, Malthe og moren. “Og hvidløg” siger Malte.

“... og hvidløg. Jeg tror jeg har det nu” siger faren og kløer sig i panden.

Det er lørdag aften og familien har besluttet, at i dag skal de have pizza fra det lokale pizzeria og hygge i sofaen med en film mens de spiser. Det er faren, som har skrevet ned, hvad de alle sammen skal have, så han kan huske det, når han står dernede.

“Og hvad skal du selv have?” spørger Freja

“Puha, det ved jeg ikke endnu. Det finder jeg ud af, når jeg står dernede, men nu har jeg skrevet det hele ned”, siger faren og går ud og tager sin frakke på, inden han går ud til bilen. Han kalder tilbage til de andre, som bliver hjemme, “kan I så ikke finde af, hvilken film vi skal se sammen. Så kommer jeg tilbage med pizzaerne om en halv time eller noget i den retning.”

---

“NÆSTE!” råber manden på pizzeriaet højt, da det endelig er farens tur til at kunne bestille pizzaerne.

“Øh, ja, det er vist mig”, siger faren.

“Hvad skal det være?”

“Jo altså, jeg skal bestille en nummer 10 med rucola, og en nummer 34 med salat og en nummer 22 med ekstra chili og



# VERDENS PINLIGSTE FAR

hvidløg. Og så tænker jeg, at jeg gerne selv vil have en nummer 36, bare sådan helt almindelig som den er.”

“Okay, det er fint. Du skal have en Parma Rucula, en Mamaris, en Romio og en Polenta.”

“Øh, ja, det tror jeg. Jeg er ikke helt sikker... jeg har bare de her numre som ungerne sagde til mig”, forsøger faren, da han ikke kender navnene på pizzaerne men kun numrene.

“Det er det du sagde, så det er det, du får” siger manden i pizzeriaet og smiler.

“Okay så”, siger faren og propper sedlen med numrene på pizzaerne i lommen igen.

“De er klar om 15 minutter”.

“Super”, siger faren og skal til gøre plads til den næste kan komme til, men så vender han sig igen om mod manden i pizzeriaet, “Øh, undskyld, det er vel ikke sådan, at I har et toilet jeg kan låne?”

“Ikke til kunderne” svare manden.

“Øh, men ser du”, starter faren og ser lidt ud som om, at han er lige ved at tisse i bukserne, “jeg tror ikke, at jeg kan holde mig i et helt kvarter, så øhhh...”

“Okay så, du må godt bruge vores toilet”, svare manden, da han godt kan se, at faren skal tisse meget, og det vil jo også vil være noget værre rod, hvis han kom til at tisse på gulvet i pizzeriaet, “det er lige omme bagved. Bare sig at Roberto har sendt dig derom.

“Roberto? Det skal jeg nok sige... tusind tusind tak”, skynder faren sig at sige og går hurtigt hen mod toilettet, inden det er for sent.



# VERDENS PINLIGSTE FAR

“Ahhhhh... det hjalp” siger faren, da han igen kommer ud fra toilettet.

“Hvem er du?” siger en anden mand som er omme i baglokalet, da han får øje på faren, der kommer ud fra toilettet.

“Øh, jeg skulle bare...” siger faren og peger over skulderen på toilettet, “det var Roberto som sendte mig herom.

“Ah, Roberto!” siger manden højt og smiler over hele hovedet, “det skulle du bare have sagt. Vi har ventet på, at du skulle komme i dag.

“Øh, har I det?” svarer faren.

“Selvfølgelig... kom med, kom med” siger manden, og leder faren ind i pizzeriaet. Men ikke derind hvor kunderne står og venter på, at deres pizzaer bliver færdige, faren kommer med ind i selve køkkenet, hvor pizzaerne bliver lavet. Og han er ærlig talt lidt forvirret over, hvorfor han er havnet derinde.

“Vi har travlt i dag, så du bliver sat til at lave noget med det samme... og det er bare at følge med min ven”, siger manden.

Faren ser lidt forvirret ud “Ja, jo, det skal jeg nok forsøge” mumler han.

“Her laver vi dejen”, siger manden og peger over på et langt bord, hvor der står to andre mænd og er i fuld gang med at ælte dejen til nogle pizzabunde.

Faren ser ikke mindre forvirret ud nu “Øh, okay” mumler han igen.

“Men nok om det, du skal hjælpe til herover”, siger manden og leder faren videre længere ind i køkkenet i pizzeriaet.

“Her skal du stå”, siger manden og peger på et andet langt bord, hvor der står en masse skåle og bølter med forskellige ingredienser. Der er bølter med ost, tomatsovs, skinke, champion, og pepperoni og vildt mange andre ting, som faren ikke er helt sikker på, hvad er.



# VERDENS PINLIGSTE FAR

“Når vi får en ordre ind, hænger vi en seddel op her”, siger han og peger på et lille stativ, hvor der allerede hænger nogle sedler. “Og så tager du den bare og laver pizzaen, mere er der ikke i det”, siger manden og klapper faren på ryggen, “du kalder bare, hvis du har brug for hjælp”, og tilføjer han lige inden han efterlader faren alene i køkkenet, “vi har store forventninger til dig, vi har hørt så meget godt om dig”.

“Øh”, er det eneste faren siger. Han er helt forvirret og kan slet ikke forstå, hvad det er, som foregår. Måske er det en eller anden form for ny slags restaurant, hvor man selv skal lave sin mad. Dem har han hørt så meget om, men har ikke prøvet en endnu.

Mens faren står og tænker og gnider sig lidt i skægget, er der pludselig en, der siger meget højt, “Ny ordre klar” og hænger en seddel op på stativet. “Fire pizzaer skal være klar om 15 minutter”. Og inden faren kan nå at stille nogen som helst spørgsmål, så kommer en af de andre mænd, som stod ved det andet bord og lavede pizzaerne ind med 4 pizza bunde, han allerede har formet til den rigtige størrelse.

“Bare kom i gang” siger han, “de laver jo ikke sig selv”.

“Nej, nej, det er klart”, siger faren, stadig helt forvirret og går over og tager sedlen med den nye ordre. “2 Hawii pizzaer med ekstra ost, og en Diavola, og en Capricciosa” læser faren højt, “Hawaii, den kender jeg, det er den med ananas, men hvad pokker er en Diavola, og en Capricciosa?”

---

“Hvad laver du?” siger manden fra før, da han er kommet tilbage for at se, hvordan det går med farens arbejde.

Faren har forsøgt at finde ud af, hvad det er for nogle pizzaer, han skal lave ved at søge på deres navne på mobilen. Men han kan ikke finde dem, for han ved ikke, hvordan han staver til dem. Faren ser op fra sin telefon, “Jamen jeg skulle bare lige...”



# VERDENS PINLIGSTE FAR

“Bare lige og bare lige”, siger manden surt, “vi har ikke hyret den bedste pizzakok i byen for, at du skal stå der og bruge hele dagen på at kigge på instagram og TikTok. Der skal laves pizzaer, og de skal PROTO!”

“Jo jo, klart. Ja, det siger sig selv”, siger faren og lægger hurtigt mobilen i lommen igen, “men så tror jeg bare, at jeg går i gang altså.”

Faren er stadig ved ikke helt klar over, hvad det er der foregår, men han tænker bare, at det er en del af, det er nye restaurant-koncept, at man skal føle, at man arbejder ude i køkkenet, og at chefen kommer forbi og skælder lidt ud på en. “Øh... jeg starter med en Diavola”, siger faren og kigger over på manden, “okay?”

“Bravo! Vi har store forventninger til dig. Vi håber, at du er så god som de andre siger”, siger manden og drejer omkring og går ud af køkkenet igen.

“Jaja... Diavola, Diavola, Diavola”, siger faren til sig selv og kigger sig lidt om i køkkenet. “Ja, mit bud på hvad en Diavola pizza er vel lige så godt som så meget andet.” Så han går hen og tager en af de pizzabunde, som er blevet forberedt til ham og går i gang.

“Først skal der ost på... eller er det tomatsovs? Nja, det er måske lige meget når den alligevel skal i oven det hele smelter sammen. Tomatsovs først. Slå lidt skinke, det kan alle li’, lidt ost, og så et par cocktail pølser og måske lidt kødsovs til at runde det hele af. Sådan”, siger faren og går et skridt baglæns for at beundre sit mesterværk, “JEG ville spise den”.

Så finder han en pizzaspade, som det hedder og løfter forsigtigt pizzaen ind i pizzaovnen, som er lige ved siden af “10 minutter i oven med det. Dét har jeg i hvert fald hørt, at de altid siger” mumler faren for sig selv. “Så er det tid til en Capricciosa. Capricciosa? Capricciosa? Det lyder som noget med fisk tror jeg. Jeg laver en med tun, rejer, blæksprutteringe og lidt ansjoser. Det er helt sikkert sådan én pizza. De har bare gjort det svært, fordi de troede, at jeg ikke kunne finde ud af det, HA! Jeg skal vise dem. Og måske lidt et par cocktailpølser på den også. Det kan alle lide” Og ind i ovnen ryger den også.





# VERDENS PINLIGSTE FAR

Faren synes selv, han har fået taget i det nu og går over og tager den næste ordre. Men igen er det nogle navne, han ikke kender, så han kaster bare sedlen over skulderen og laver noget han selv finder på.

Nu har han fået lavet en del forskellige pizzaer. Han er blevet smurt helt ind i tomatsovs og mel, men synes det er vildt sjovt bare at finde på, hvordan pizzaerne skal laves, "ananas til dig... lidt ekstra chili på den der... gorgonzolaost og spaghetti på den der... bum bum bum... jeg kunne da godt gå hen og bliver en der arbejdede på et pizzeria til hverdag", siger faren til sig selv. Og lige mens han står og hygger sig med at lave den ene pizza efter den anden, kommer chefen ud i køkkenet igen.

"Du må hjælpe os, vores bud er blevet syg, så vi har ingen til at køre ud med pizzaerne her til aften. Har du kørekort?"

"Mig? Jamen, det har jeg da mister mester" siger faren, da han tror, at det nu er anden del af den leg, som han er med i denne her nye restaurant.

"Hvor skal de hen?" spørger faren.

"Adresserne står på pizzabakkerne", siger chefen og skal lige til at gå igen, "og jeg kan li' din attitude, du har ben i næsen og ægte gå på mod. Det kunne de unge mennesker lærer noget af."

"Klart, klart. De ringer jeg bringer, siger jeg bare" siger faren og tager den første stak pizzaer, som er klar til at blive bragt ud, "hiver du pizzaerne ud af ovnen, mens jeg er væk?"

---

Faren går ud på parkeringspladsen bag ved pizzeriaet og finder den bil som pizzabuddet normalt bruger til at køre pizzaer ud. Han slår bagagerummet op og lægger pizzaerne ind i bagrummet, så sætter han sig ind for forsædet og starter bilen.



# VERDENS PINLIGSTE FAR

“Nå, lad os så se hvor vi skal hen.” Siger han og finder sedlen med adressen frem. “Nørregård... emhm... ja det er her lige... Mosevangen? Jamen! Det er jo vores vej. Ej det er godt fundet på det her.” Faren er nu helt overbevist om at det et helt nyt koncept for pizzeriaer, han er med i. Først skal man lave sin egen pizza, og så skal man selv køre ud med det, som om man er et pizzabud.

“Det kan altså et eller andet det her koncept, det må jeg sige”, siger han til sig selv og sætter bilen i gear og kører af sted mod sit eget hus. “Jeg har godt læst i avisen om alle de her escape rooms, og lav-din-egen middag ting som er blevet så populære, men jeg havde altså slet ikke set at vores gode lokale pizzeriaet var blevet sådan et”, faren smiler lidt for sig selv, “ja, det er altså også helt svært at følge med efterhånden, men jeg er altså fan, siger jeg. Fremtidens restaurant. Bare vent til de hører om det på arbejdet på mandag, de bliver helt vilde.”

Men da faren drejer ned ad familiens vej, så ser han, at det ikke er i nummer 18, at pizzaerne skal leveres men i stedet i nummer 16... hos deres sure nabo Fru Jørgensen.

“Øh, nu forstår jeg ingenting. Er Fru Jørgensen en del af konceptet? Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg synes er nogen god ide.” Men far parkerer pizzabilen, og tager pizzaerne ud af bagagerummet og går hen for at levere dem.

Han banker på døren og kan straks høre Fru Jørgensens hid-sige puddelhund Buller begynde at gø helt vildt.

“Ja ja, nu kommer jeg” kan han høre Fru Jørgensen råbe inde fra huset, “ja, det er godt Buller, bare vis dem hvem det er, der bestemmer her.” Da hun åbner døren og ser at det er faren, som er pizzabuddet, er hun lige så forvirret, som han er. “Nå, ja ja, det var vel også på tide at du fandt dig et arbejde, som var mere passende til dine evner”

“Øh, ja altså...” siger faren der nu er blevet meget forvirret, “jeg har nogle pizzaer med, som er blevet bestilt.”

“Ja, det siger vel sig selv”, siger Fru Jørgensen surt, “det er vel det et pizzabud laver, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hvor meget bliver det?”



# VERDENS PINLIGSTE FAR

“Bliver?”

“Hvad. Skal. Jeg. Betale?” siger Fru Jørgensen på sådan en irriterende måde, som om faren ikke forstår, hvad hun siger, og siger så til sig selv, mens hun tager sin pung frem, “ja, det er da utroligt, hvem der bliver ansat i servicesektoren nu til dags.”

“Øh”, siger faren og finder sedlen med adressen i lommen for at se om der står noget på den, “du skal betale... lad mig nu se... 89 kroner + 29 kroner for levering. Altså bob bob bob... 118 kroner i det hele.

Fru Jørgensen tager en 20'er og en hundredkrone seddel op af sin pung, “ja og så skal jeg have byttepenge, jeg er nemlig ikke tilhænger af drikkepenge ser du. Man skal være glad for bare at have et arbejde.”

“Nå, ja ja, klart, klart”, siger faren og hiver en 2 krone op af lommen, “her.”

Og uden at sige et ord mere, så smækker Fru Jørgensen døren lige i hovedet på faren, “nå, det var lidt mærkeligt, jeg tror jeg kører tilbage til pizzeriaet og siger at lige denne her del ikke var så sjov, hvis altså de vil forbedre deres nye restaurantkoncept lidt.”

---

Lige da faren igen træder ind i køkkenet i pizzeriaet kan han høre en masse menneske snakke højt - og vredt - ude fra selve restauranten. Han åbner forsigtigt døren til resultanten og kigger ud. Han kan se en frygtelig masse vrede kunder som alle sammen råber i munden på hinanden og ser meget sure.

“Sig mig en gang, hvad er egentlig meningen?” er der en, som siger højt.

“Er det en eller anden dårlig joke eller hva'?” spørger en anden.



# VERDENS PINLIGSTE FAR

“Vi havde bestilt en helt almindelig Capricciosa pizza og fik noget vildt mærkelig med fisk og alt muligt på”, siger en tredje.

Og lige i det øjeblik går det op for faren, hvad det er, som er sket. Det var *ikke* en ny form for restaurant, han var kommet ind i, men i stedet var han blevet forvekslet med en pizzabager, da han kom ud fra toilettet tidligere på aftenen. Og så var det ligesom gået lidt galt derefter.

Faren åbner forsigtigt døren helt, så han kan snige sig ud, uden at der er nogen, som opdager ham, men lige da han træder ind i restauranten siger Roberto - som var ham, der sagde, at faren måtte låne toilettet til at starte med - “der er han! Det var ham der!” og peger direkte på faren.

“Nå for pokker, da ik’ også”, siger faren og forsøger at se ud som om, han slet ikke ved, hvad det er der er sket, “det var der vist ikke lige nogen der havde regnet med hva’?”

“Vi vil have vores penge tilbage”

“Ja ja, det er klart, men altså... ja puha... det var vist noget... eller... altså, jeg mener bare...” faren forsøger nu desperat at komme på noget, så han kan komme hurtigt ud af pizzeriaet igen og væk fra alle de vrede kunder.

Og så råber han, “hey! se lige derover!” og peger om bag ved alle kunder, “det er jo Messi... og Justin Biver”

“Hvad?” siger et par stykker af dem, og de fleste af dem vender sig om for at se, hvad pokker det var, faren pegede på. Lige i det øjeblik ser han sit snit til hurtigt at dreje om på hælene og løbe ud ad døren og ud til sin egen bil og køre hurtigt hjemad.

—

Da han kommer ind ad døren derhjemme, råber ungerne inde fra stuen “hej far, kom lige og se nogle mærkelige pizzaer som Fru Jørgensen kom med”



# VERDENS PINLIGSTE FAR

Faren træder ind i stuen og rundt om sofabordet sidder ungerne og moren og spiser løs af et par pizzaer, som ser meget mærkelig ud.

“Fik du købt nogle pizzaer til os?”, spørger Freja

“Øh, nej... næ, der var lukket”, svare faren og tager et stykke af den pizza, han selv have lavet for lidt tid siden.

“Nå, okay”, siger Malte, “Fru Jørgensen kom forbi med dem her, fordi hun ’bestemt ikke ville spise sådan noget’ som hun surt sagde.”

“Ja, og det var et eller andet med, at vi skulle huske at sige det til dig” tilføjer Freja.

“Nå, ja det kender jeg ikke noget til... overhovedet ikke”, siger faren og synes i det hele taget, at det har været en meget mærkelig aften.

---

Så den historie er slut nu... Det var godt nok noget rod faren fik lavet.

Men så galt kan det gå, når Freja og Maltes far tror han med i en eller anden form for ny slags restaurant hvor man selv skal lave maden. Og hvad kan man så lære af denne historie? Man skal huske at tisse af inden man køber pizza, ellers ved man aldrig, hvad der kan ske.

Gad vide om de andre kunder nogensinde fik de pizzaer de rent faktisk have bestilt? Det finder vi nok ud af en anden dag. En ting er i hvert fald helt sikkert. Det er sidste gang nogen sinde, at faren selv foreslår, at han skal hente pizzaer til familien.

Så tænk dig lige om en ekstra gang hvis dine forældre synes at du skal smutte ned og hente pizzaer til jer alle sammen. Man ved aldrig hvad der kan ske.



# VERDENS PINLIGSTE FAR

Du kan finde mange flere pinlige historier på vores hjemmeside - [verdenspinligstefar.dk](http://verdenspinligstefar.dk) , og du kan sammen med din mor eller far skrive en besked til os, enten på vores hjemmeside eller på Facebook.

Husk, alle forældre er pinlige, men Verdens Pinligste Far, får *din* familie til at se helt cool ud.